



Tot in Hoksem zullen we de zuidelijke helling van de Molenbeekvallei 3 volgen. Beklim onderweg de uitkijktoren 'Pallox', een kunstwerk van Hans Tuerlinckx en Sven Vangodtsenhoven, en bewonder het fruitbeeldige landschap vanuit een ander perspectief.

In Hoksem werd in 1278 ene Jan van Hoxem geboren, iemand die het naar de normen van zijn tijd zeer ver schopte. Aan de universiteit van Orléans studeerde hij rechten en in 1313 werd hij kanunnik van de Sint-Lambertuskathedraal in Luik. Jan stichtte op het einde van zijn leven – hij overleed in 1348 – in Hoksem een kapittel van tien kanunniken. De romaanse Sint-Janskerk 4 uit de 12^{de} eeuw kreeg in het midden van de 14^{de} eeuw een nieuw koor met sacristie. In de 16^{de} - 17^{de} eeuw werd het kerkje nogmaals vergroot met kruisarmen en een sacristie. Op de romaanse toren staat een zadeldak met haan en hen, een unicum tussen onze Vlaamse kerktorens. De Molen van Hoksem, 7 een mooi staaltje van agrarisch erfgoed dat beslist een bezoekje waard is.

Babelom is een klein gehucht dat slechts enkele huizen omvat, maar ook één van de mooiste hoeves uit de streek. De Carolushoeve 5, een vierkantsbouw, waarvan het poortgebouw met duiventil dateert van 1760.

De donjon van Meldert 6, gerestaureerd in 1984, is een vroeggotisch vierkant gebouw in witte Gobertangesteent dat als woning diende voor de plaatselijke heren. Vroeger bestond deze donjon minstens uit een kelder, een verhoogd gelijkvloers, die het eigenlijke woongedeelte vormde, en een eerste verdieping of slaapruiimte. De donjon vertoont ook nog restanten van een poort met ophaalbrug. In 1568 maakte een brand de wohntoren onbewoonbaar en vandaag blijven alleen de twee onderste verdiepingen bewaard.

BORDJE VERDWENEN, BORDJE BESCHADIGD?

MELD PROBLEEM VIA
[WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/
ROUTEMELDPUNT](http://WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/ROUTEMELDPUNT)

ZE WORDEN ZO SNEL
MOGELIJK OPGELOST.

De 'Mene- en Jordaanwandeling' is een onderdeel van de publicatie 'Wandelen in Vlaams-Brabant tussen Grote en Kleine Gete'. De publicatie bevat nog 15 andere prachtige wandelingen.

GETIPT! Favoriete bloesemwandeltochten

WANDELLEN OP DE HERMANSHEUVEL

Bekkevoort |
2,5 tot 12,5 km

START
Onze-Lieve-Vrouwekerk,
Dorpsstraat,
3460 Assent (Bekkevoort)

BOOMGAARDEN- WANDELING

Glabbeek | 8 km

START
Kerk van O.L.V. Geboorte,
Dorpsstraat z/n,
3380 Kapellen (Glabbeek)

MENE- EN JORDAAN- WANDELING

Hoegaarden | 9 km

START
Sint-Ermelindiskerk,
Sint-Laurentiusstraat 4,
3320 Meldert (Hoegaarden)

HEERLIJK HOELEDEN WANDELING

Kortenaken | 3 km  

START
Sint-Amandskerk,
Hoeledensebaan,
3470 Hoeleden (Kortenaken)

PANBRUGGEWANDELING

Neerlanden | 5,7 tot 8,8 km

START
Parking centrum Neerlanden,
Frans Istasstraat 15,
3404 Neerlanden (Landen)

BLOESEMWANDELING

Tienen | 10 km

START
Sint-Genovevakerk,
Sint-Genovevaplein,
3300 Oplinter (Tienen)

▪ Knooppunten:

202 203 205 210 211 28 29
26 25 200 29 201

▪ Doorsteek:

202 211

BLOESEMWANDELING

Zoutleeuw | 11 km

START
Provinciedomein Het Vinne,
Ossewegstraat 70,
3440 Zoutleeuw

▪ Aanlooproute:

304 307 308 309 347

▪ Knooppunten:

346 311 312 310 347

Alle routes zijn gratis te raadplegen op
www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems

V.U. Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1,
3010 Leuven / maart 2019 / Ond.nr.: 0422.667.404
Redactie: Toerisme Vlaams-Brabant / Cartografie:
Elke Feussels / Foto's: ©Lander Loecx, Toerisme
Vlaams-Brabant



Vlaanderen
is open ruimte



VLAAMS-
BRABANT

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Vlaams-Brabant.



WANDELLEN AAN DE MENE EN JORDAAN | HOEGAARDEN |



ONTDEK
HET BESTE
Hageland

Meldert en Hoksem zijn twee landelijke dorpen, gelegen ten noordwesten van Hoegaarden in de vallei van de Mene en de Jordaan, zijbeken van de Grote Gete. De wandeling verbindt beide dorpen langs het prachtige natuurgebied van de Mene- en Jordaanvallei. Wie het natuurgebied wil betreden, trekt best zijn rubberlaarzen aan want de paden liggen er soms drassig bij. De wandeling vertrekt aan de de Sint-Ermelindiskerk in de Ermelindisstraat in Meldert, waar er ook parkeergelegenheid voorzien is.



NATUURWANDELING IN DE MENE- EN JORDAANVALLEI (9 KM)

De heilige Ermelindis zou in Meldert overleden zijn in het jaar 600. Ermelindis was van adellijke afkomst en zou omstreeks het midden van de 6^{de} eeuw geboren zijn in Lovenjoel. Haar ouders wilden haar uithuwelijken, maar Ermelindis verkoos een leven van godsvrucht en vestigde zich in een kluis te Beauvechain. Ermelindis ontvluchtte de kluis en een engel beval haar zich in Meldert te vestigen.



Een andere versie van de legende vertelt dat Ermelindis, achtervolgd door een belager, zich tijdens haar vlucht verschool tussen een kudde schapen, haar reisstok in de grond plantte en dat deze onmiddellijk uitgroeide tot een boom met bladeren en bloesems. De verleider gaf het op en Ermelindis bouwde een hut in Meldert waar ze een aan God gewijd leven leidde.

Een vijftigtal jaren na haar dood werd haar graf ontdekt. De beenderen van Ermelindis werden opgegraven, in een schrijn geplaatst en werden een voorwerp van volksverering. Ermelindis werd door de kerk uitgeroepen tot heilige waardoor de kerk in Meldert onder

haar bescherming werd geplaatst. De Sint-Ermelindiskerk **1** heeft een overwegend 18^{de} en 19^{de}-eeuws interieur en bezit twee waardevolle grafmonumenten en het reliekschrijn van Sint-Ermelindis, dat in 1849 werd vervaardigd in een Mechels atelier, ter vervanging van een 13^{de}-eeuwse reliekkast.

In een hoek van het voormalige kerkhof staat de Sint-Ermelindiskapel **2**. Het huidige gebouw is opgericht in 1629. Initiatiefnemer voor de bouw was Jacob d'Oyenbrugge, heer van Meldert. In 1691 werd de kapel verfraaid met verscheidene witstenen ornamenten in de westgevel en met een dakkapel. Op het altaar, de muren en op het Ermelindis Mausoleum, opgericht in 1649 boven een grafkelder, werden in 1650 laag- en hoogreliefs aangebracht waarop de voornaamste gebeurtenissen uit het leven van de heilige Ermelindis uitgebeeld staan. Met een koperen potje kunnen bedevaarders water uit dit graf putten. Ze kunnen het gebruiken tegen koorts, lamheid en oogpijn, drie kwalen waarvoor men bij Sint-Ermelindis terecht kan ter genezing.